

In een recent verschenen boek – **150 jaar Nieuwewandeling / gevangenis Gent (1862-2012)** (ISBN 978-94-6161-028-7) Uitgeverij Snoeck – komt onze schietbaan even aan bod. Inderdaad, weinig leden weten dat in de repressieperiode na WOII er een aantal executies plaatsgrepen.

Aanvankelijk gebeurden de terechtstellingen in de gevangenis “Nieuwewandeling”. De eerste executie vond plaats op 8 december 1944. Aangezien de wet bepaalde dat die in het openbaar moesten geschieden, was er ook publiek aanwezig. De toeschouwers stonden in de vroege morgen te wachten aan het poortje van de Pijlstraat dat toegang gaf tot de executieplaats. De executies verliepen niet altijd rimpelloos. Dit bleek onder meer uit het verslag van de directeur over de terechtstelling op 5 mei 1945 van vader en zoon Walter Lampaert, collaborateurs die aan het Steendam woonden. Hierin maakte de directeur melding van spreekkoren die uitbarsten wanneer beide terdoodveroordeelden naar de terechtstellingsplaats werden geleid.

Aan de ene kant riepen de gedetineerden van gemeenrecht die ondergebracht waren in vleugel C van de gevangenis, samen met het volk dat buiten op afstand wordt gehouden: ‘Landverrader! Ter dood!. Aan de andere zijde schreeuwden de politieke gevangenen van de vleugels A en B: ‘Moordenaars! Moordenaars’.

De onrust die in de gevangenis ontstond bij elke terechtstelling speelde ongetwijfeld mee in de beslissing om vanaf 1946 de executies in de militaire schietbaan De Sterre aan de De Pintelaan te laten gebeuren. De laatste gebeurde er op 29 mei 1948. In het totaal werden in Gent zeventien incivieken, allemaal mannen, terechtgesteld.

De executies gebeurden in de 25 meterbaan waar de clubleden van de GPSV oefenen. Het vuurpeloton stond opgesteld in de breedte van de baan. De oudere leden die hun legerdienst in de beginjaren 50 deden, herinneren zich nog de palen die langs de buitenmuur opgesteld stonden, palen waaraan de terdoodveroordeelden geboeid werden.

Nog even dit: het gedenkboek waaraan bovenstaande tekst voor het grootste deel ontleend werd, beslaat meer dan 150 jaar want het gaat terug tot onder meer de middeleeuwen waarbij de lezer een boeiend historisch overzicht krijgt van het gevangeniswezen in het Ancien Régime met de opvattingen van Vilain XIII en later met die van Edouard Ducpétiaux. Kortom, het is een aanrader voor wie wat Gentse geschiedenis wil lezen.